

# Dit is mijn nieuw gebod - Onze Vader

*voorzang*



Dit is mijn nieuw ge-bod: heb elk-an-der lief. Gij die mijn vrien-den zijt



heb elk-an-der lief. Zo - als ik u heb lief-ge-had, heb elk-an-der lief.



On - ze Va - der die in de he - mel zijt, ge - hei-ligd zij uw naam op



aar-de als in de he - mel. *Wist gij dan niet dat ik in het Uw ko - nink-rijk  
huis van mijn Vader moest zijn?*



ko - me op aar-de als in de he - mel. *Doe maar wat Hij u zeggen zal* Uw



wil ge - schie - de op aar-de als in de he - mel.



*Zalig de armen van geest  
Zalig die geloven in de liefde*