

Ik groet U, Maria

P. Schollaert

♩ = 60

Engel

Ik groet U, Ma-ri-a: Wees blij, wees blij. De goe-de God is u

6 *Maria*

zeer na-bij, Bege-nadigd zijt gij. — O Vreem-de gezant uit de ho - ge, wat zijn dat voor vreem-de

12 *Engel*

woor - den? Ik groet u, Ma-ri-a, wees blij, wees blij, tot moe-der zijt gij uit-ver-ko - ren van Gods men-sen-

18 *Maria*

zoon. De Geest van God is u zeer na-bij, Bege-nadigd zijt gij. — O vreem-de gezant uit de

24

ho - ge, ik ver - trouw mij toe aan uw woor - den. Vol vreug - de dank ik voor Gods ge-na-de; ik

♩ = 60

Koor

29

wil mijn taak aan-vaar-den en zeg ja! Weesgegroet, weesgegroet, gij vol van ge-na-de. Gij

36

die Gods roep-stem hebt ge-hoord, Ma - ri-a, de-ze leu - ze om - vat uw gan-se le-vens-keu-ze: Ja, mij ge

43

Maria

schie - de naar uw woord. Ja, mij ge - schie - de naar uw woord.